

leven en dood gegaan, maar nu is hij het dan en moeder Batseba is dik tevreden. Hij heeft het in eigen hand, leiding geven aan dit volk, vertrouwen winnen, machtspelletjes gaan snappen, laten merken wie de baas is, wat al niet, daar was David ook heel slim in, al heeft hij mooie psalmen bedacht.

Maar: een droom blokkeert alles. De nacht gaat hem op een ander been zetten. Wat droomt hij? Er is iemand bij hem! De god van Israël, adonai, Jahweh, ik ben die ik ben, Ik Ben er voor jullie, de God van Abraham, die staat in eigen persoon voor zijn neus. Trekt zich niks aan van dat geoffer aan die kanaänitische goden, voelt zich daardoor blijkbaar ook niet gepasseerd. Hij is present, de god van Israël. En valt met de deur in huis. Doet een ^{neus} ~~neus~~

