

# Interreligieus Leren

Soerah Maryam (Maria), 19:20-26  
Jesaja 2, 6-9

Laatdienst 2 februari 2014

Voorganger: Aly Vader  
Gast spreker: Nora Asrami  
Jaartheme: Bronnen van bezieling



## Welkom. Waar gaat het over?

Van harte welkom in deze Laatdienst. De 5e in de serie met als thema bronnen van bezieling. Vandaag gaat het over interreligieus leren als bron van bezieling.  
Een speciaal welkom aan onze gast van vandaag Nora Asrami.

Samen met haar en 40 andere vrouwen hebben we 2,5 jaar door Europa gereisd als onderdeel van Epil, wat staat voor European Project for Interreligious Learning. Vrouwen uit Zwitserland, Oostenrijk, Bosnië-Herzegovina, Nederland (in samenwerking met Duitsland) en Libanon, met heel diverse islamitische en christelijke levensovertuigingen en variërend in leeftijd van twintig tot zeventig jaar. We kwamen per half jaar een week bij elkaar voor diverse activiteiten en vormden zo een reizende academie.

We waren bovenal nieuwsgierig naar de ander en op zoek naar onze eigen identiteit. Op zoek naar wat ons met elkaar verbindt en waarin we van elkaar verschillend zijn en hoe we met elkaar daarover in gesprek kunnen gaan.

We waren als vierkant en ei voor elkaar zoals op dit schilderij te zien is. We weten ons deel van religieuze stromingen die mede onze identiteit gevormd hebben. Daaruit zijn dogma's en regels voortgekomen die kaders aangeven. Kaders die ons soms passen, soms niet, die we soms oprekken en soms zelfs helemaal loslaten. Kaders die ons na laten denken over de kaders van anderen, over de wereld om ons heen

We willen weten van de gouden laag waarop we staan. De bron van ons bestaan.

Deze nieuwsgierigheid hoort volgens ons bij een proces van menswording. Een proces waar elke generatie en tijd weer opnieuw voor staat.

Vierkant en ei zijn nieuwsgierig naar elkaar en willen de dialoog met elkaar aan over de gouden laag en over de dogma's. Over cultuur en religie en hoe die elkaar beïnvloed hebben op een positieve en minder positieve manier.

Om elkaar te leren kennen hebben we met elkaar geleefd, gestudeerd, gegeten, gedanst, gediscussieerd en de dialoog ingeoeft in elk van de 5 landen.

We hebben ons verspieters gevoeld van een droom van een land waar interreligieus leren ingeoeft mag worden.

We hebben de mogelijkheden en de moeilijkheden ervan geproefd en gesmaakt.

en willen u daarvan in deze viering iets van uitdelen. Ik wens ons allemaal een goede dienst.

## Epil Manifesto als grondtekst in onze dialoog.

Deze tekst is de eindverklaring van het studieproject EPIL. Epil manifesto

We hebben een droom over hoe de wereld kan zijn De wereld ver weg en dichtbij, groot en klein

Waar geloof en vertrouwen de basis zijn waarop mensen kunnen groeien

Waar spontaneïteit, humor, veiligheid en nieuwsgierigheid naar de ander belangrijke waarden zijn

Waar actief luisteren en empathie belangrijke vaardigheden zijn.

Waar het oordeel uitgesteld wordt maar eerst vragen worden gesteld

Waar het geleefde leven belangrijker is dan theorieën

Waar de menselijke waardigheid uiteindelijk op het spel staat. Waar mensen zich verbonden voelen met elkaar en zo gemeenschap vormen. Deze gemeenschap wordt gekenmerkt door verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid en zorg voor de hele schepping.

Waar de grenzen van cultuur en religie worden onderzocht en overgestoken.

Als we dat doen gaan we uit van tenminste 4 belangrijke thema's

1. Culture/context: We zijn er bewust van dat we elkaar nodig hebben om onszelf beter te leren kennen. Wie ben je en welke waarden zijn in jou leven belangrijk? Deze vragen zijn essentieel om wederzijds kennis en begrip te doen groeien.
2. Dienend leiderschap. Ik verbind me met de verantwoordelijkheid om door te geven wat ik in deze dialoog heb geleerd.
3. Gelijkheid. Iedereen kan iets waardevols bijdragen in de dialoog. Ongeacht opleiding, leeftijd, gender, maatschappelijke status of andere verschillen. Persoonlijke ervaring en reflectie over deze ervaring zijn het startpunt.
4. Waarheidsclaims. Interreligieuze dialoog geeft ruimte en respect aan verschillende benaderingen van de waarheid. Volgens ons past missionair werk niet in een interreligieuze dialoog.

We hebben een nachtmerrie:

Als we niet slagen om op deze manier met elkaar samen te leven, dan creëren we eenzaamheid en scheppen we een bodem voor wantrouwen en chaos.

Als we geen poging doen om elkaar te begrijpen creëren we afstand. We scheppen dan eilanden van verdwaalde mensen. Als we verdwaald zijn, overleven we alleen maar. We kunnen nauwelijks overleven zonder een thuis.

Niemand hoeft alleen te zijn. God schiep ons om te bloeien. God schiep ons om te worden wie we bedoeld zijn. In chaos en eenzaamheid komt niemand tot recht en tot bloei.